

Verbinden is onze missie

Verkorte versie van het beleidsplan 2015 - 2018

Protestantse Gemeente Leidsche Rijn (Utrecht) iw

Waar gaat het ons om?

Wij vinden het belangrijk dat de stem van God in Leidsche Rijn gehoord en verstaan wordt. Waarom? Omdat wij denken dat God op veel plekken in Leidsche Rijn, bij veel mensen, een groot verschil kan maken. Daarom zeggen wij dat 'verbinden' onze missie is. Wij willen de verbinding leggen tussen God en mensen, mensen onderling, en de mens en zichzelf.

De uitdaging

De Utrechtse wijk Leidsche Rijn is uitgestrekt en kent op dit moment 28.000 inwoners. In 2030 zijn dat er naar verwachting 51.000. Maar liefst 86% staat niet bij een kerk ingeschreven. De tijd van duidelijk als zodanig herkenbare kerkgebouwen is voorbij. De vinexbewoner leeft op zichzelf, zonder vast verband. Kiest uit het enorme aanbod dat wat op dat moment bij hem/ haar past of voordeel oplevert. En stopt er net zo gemakkelijk weer mee. God en kerk horen voor veel mensen achter de voordeur, tot het privé domein. Hoe raken en inspireren we de vinexbewoner?

Hoe dan?

Het instituut 'kerk' spreekt mensen niet meer aan, net zo min als andere 'instituten' waar langdurige binding tegenover staat. Anno 2014 willen mensen geraakt, geïnspireerd en actief betrokken worden. Meer dan vroeger zijn het daarom de gemeenteleden die in hun dagelijks leven Gods ambassadeurs zijn in de wijk. Zij hebben dezelfde problemen, dezelfde vragen en leven in dezelfde buurt. Door in ons dagelijks leven te laten zien wat leven met God betekent, leggen we verbinding tussen mensen en God. Bijvoorbeeld in gesprekken over geloofs- en levensvragen. 'Waarom treft mij al die narigheid, ontslag, ziekte, etc.?' 'Hoe leer ik mijn kind het verschil tussen goed en kwaad?' 'Ik zou graag mijn kind iets willen leren over de Bijbel, maar hoe doe ik dat?' 'Wat is eigenlijk mijn doel in dit leven?' Dit is niet altijd gemakkelijk. Hoe vind je de woorden in een gesprek en wat vraagt God van ons om te doen? Een belangrijk deel van onze activiteiten is er daarom op gericht om als leden zelf te groeien in geloof zodat wij nog betere ambassadeurs kunnen zijn.

En verder?

We hebben ontdekt dat in ons werk als gemeente het gaat om oog te hebben voor wat nodig is, waar behoefte aan is. En dat te koppelen aan de talenten die we in onze gemeente hebben. Missionair zijn is daar zijn waar mensen anderen nodig hebben en daarmee het verschil maken. Onze gemeenteleden zijn daarbij onze oren en ogen in de wijk.

Samenkomen: kerkdiensten en kringwerk (vorming & toerusting)

We vullen ons geloof verschillend in, maar wat we gemeen hebben is dat we in ons geloof willen groeien. Want dat hebben we nodig om de verbinding te leggen tussen God en mensen. Dat doen

we in samenkomsten in kerkdiensten (zondagmorgen) en in kleinere verbanden (op andere dagen in de week). We worden in ons leven en geloven in het bijzonder aangesproken door de Bijbelse verhalen. Die vertellen ons over God, over Jezus, over het leven, over ons leven. We gaan in gesprek met elkaar over de Bijbel om de grenzen van ons geloof te verkennen. Niet belerend en beperkend, maar samen ontdekkend en ruimte gevend om je eigen groei door te maken. En daarmee toegerust in het dagelijks leven te leven zoals God van ons vraagt.

In de kerkdiensten betekent dit dat we kiezen voor een losse, informele aanpak. Er is ruimte voor uiteenlopende vormen bij zowel de uitleg als de toepassing: vragen en reacties, interview, getuigenis, rollenspel, enzovoort. We maken daarbij gebruik van de onze talenten, ook in de muziek, en we ontwikkelen ons daarin. Ook de kinderen doen actief mee in de kerk en hebben hun eigen werkvormen. Met deze vormen blijken we ook aantrekkelijk voor mensen die niet (meer) gewend zijn naar een kerkdienst te gaan. Dat koesteren we: iedereen is welkom en dat laten we merken.

We stimuleren het bijeenkomen in kleine groepen. De accenten kunnen daarin verschillen: studie van de Bijbel, bezinning op bepaalde thema's, onderlinge ontmoeting, enzovoort.

Activiteiten voor iedereen

Onze activiteiten moeten aansluiten bij waar de wijk behoefte aan heeft. Wat houdt mensen bezig, in welke behoefte kunnen wij als kerk voorzien? En wat kunnen wij realiseren vanuit het Evangelie, vanuit onze missie in de wijk? Belangrijke voorwaarde is dat mensen vooraf weten wat ze kunnen verwachten: ontmoeting, zingeving of geloofsverdieping/ -leer.

De huidige succesvolle activiteiten blijven voortgezet. Rond (Palm)pasen en Kerst bieden we veel activiteiten die honderden mensen in de wijk aanspreken. Vooral ook omdat kinderen daarin vaak centraal staan. Ook *Feest met Verhaal* (voor kinderen van 4-8 jaar) heeft inmiddels een eigen plek. Nu zich ook steeds meer oudere kinderen in en om de gemeente melden, kijken we of ook daar een behoefte is waaraan we tegemoet kunnen komen.

Diaconale presentie

Diaconaat wil zeggen dat we er als kerk zijn voor degene die hulp nodig heeft: dichtbij en veraf, binnen en buiten de gemeente. Daarvoor hebben we tal van activiteiten en acties. De Diaconale Werkgroep Leidsche Rijn (DWL) helpt de gemeente haar diaconale uitdagingen te herkennen en op te pakken. Het gaat vaak om heel praktische zaken: voedsel en kleding inzamelen voor de voedselbank, collectes voor noodhulp, een bloemetje voor een zieke of een helpende hand waar dat nodig is.

Wij zien specifiek in Leidsche Rijn een groeiende groep alleenstaande ouders met kinderen waar veel stille armoede heerst. Wij willen ontdekken of wij voor deze groep van betekenis kunnen zijn. Hiervoor willen wij een diaconaal-missionaire pioniersplek opstarten.

Pastorale presentie

Het pastoraat is een zaak van onze hele gemeente. We richten ons op de mensen in de omgeving waar we leven. We maken daarbij geen onderscheid tussen leden en niet-leden. We stellen ons dienstbaar en luisterend op. Waar mogelijk doen we in woord en daad een handreiking van de hoop die in ons leeft. Zo hopen we met elkaar oor te krijgen voor de stem van God in specifieke situaties.

Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar gezinnen met kinderen. Zij vormen in Leidsche Rijn de dominante groep.

We zoeken in het bijzonder naar mogelijkheden om contacten te leggen met niet-leden die steun nodig hebben en open staan voor een bijdrage van onze kant. Dit kan bijvoorbeeld door een gesprek, concrete ondersteuning bij een uitvaart, enzovoort. Mogelijk kan een aparte website hierbij helpen.

Organisatie

We werken in onze gemeente van onderop, vanuit het voortdurende gesprek met de gemeente. Daarbij is onze missionaire ontwikkeling vaak een gespreksonderwerp: hoe gaat het, waar lopen we tegenaan en wat hebben we nodig om de ontwikkeling gaande te houden? Er is daarbij nadrukkelijk ruimte voor initiatieven vanuit de gemeenschap. De kerkenraad is klein, zodat alle aandacht kan uitgaan naar de activiteiten.

Onze predikant helpt ons in het groeien in geloof en in onze zoektocht naar de manier waarop we het geloof zichtbaar maken in ons dagelijks leven. Hij stimuleert ons door daarin impulsen te geven en hij is voor ons een coach.

Publiciteit

Vanuit de individuele leden is de gemeente bekend in de wijk. Maar er is meer nodig om bekendheid te geven aan wie wij zijn, wat we geloven en wat we doen. We zorgen voor goede publiciteit bij al onze activiteiten. Daarbij zetten we met name in op online communicatie: sociale media en de website.

Interne communicatie gaat vooral via de wekelijkse digitale nieuwsbrief.

Huisvesting

We hebben geleerd dat het fijn is een eigen, herkenbare plek in de wijk te hebben om te vieren en activiteiten te organiseren. We zoeken op dit moment mogelijkheden om een dergelijke plek, binnen onze financiële mogelijkheden te realiseren. Dat kan mogelijk in de huidige kerkboerderij De Hoef.

Financiën

We hebben te maken met beperkte financiële middelen. We streven ernaar aan het einde van deze beleidsperiode financieel op eigen benen te kunnen staan. Tot dan zullen we de toegezegde steun van onze landelijke partners nodig hebben.

We worden in de uitwerking van dit alles ondersteund door de IZB en de afdeling Landelijk Missionair Werk & Kerkgroei van de PKN.