

Trouwen in of vanuit Boerderij De Hoef

'De kerkelijke inzegening van ons huwelijk vindt plaats...' Een enkele regel, zomaar van een willekeurige trouwkaart gehaald. Net zoals de andere onderdelen van de trouwdag, gaat ook aan de kerkelijke inzegening van een huwelijk de nodige voorbereiding vooraf. Jullie hebben je samen nog eens afgevraagd waarom je het belangrijk vindt om op deze dag ook in de kerk bij elkaar te komen. Jullie hebben nagedacht over de inhoudelijke invulling van de dienst.

Enzovoort. In dit overzicht staat kort beschreven wat hier zoal bij komt kijken.

Trouwen in de kerk, waarom eigenlijk?

Er zijn allerlei redenen te bedenken om in de kerk te trouwen. Meestal staat de wens om een zegen over het huwelijk te krijgen centraal. Je spreekt tegenover God en elkaar je trouwbelofte uit. Je vraagt om kracht en steun bij de weg die voor je ligt. In de zegen wordt

Gods belofte toegezegd en 'betekend'. Daarnaast kunnen allerlei andere aspecten een rol spelen: dankbaarheid dat je elkaar gevonden hebt, een moment van rust en bezinning op een drukke en feestelijke dag, enzovoort.

Het komt nogal eens voor dat een van de partners niet-kerkelijk is en/of niet gelooft. Ook in dat geval zijn er mogelijkheden voor een huwelijk in de kerk waarbij ieders intentie zoveel mogelijk wordt recht gedaan. De predikant van de Protestantse Gemeente Leidsche Rijn gaat graag een oriënterend en informatief gesprek aan. Op grond daarvan beslis je wat je wilt.

De dag

Het is inmiddels al geen zeldzaamheid meer als je een jaar tevoren je trouwdatum plant. Wacht niet te lang met het zoeken van contact over het trouwen in de kerk. Het zal duidelijk zijn dat ook kerkgebouw en predikant niet per definitie altijd beschikbaar zijn. Het mooiste is het als er bij het eerste contact nog ruimte is om te schuiven met de datum. Dat voorkomt teleurstellingen. Maar misschien ben je al een paar stappen verder in het maken van afspraken als je dit papier onder ogen krijgt.

Het vaststellen van het tijdstip voor de dienst hoort bij de afspraken die je in dit stadium maakt. Als je graag veel mensen in de kerk ziet, dan valt het te overwegen de dienst aan het begin van de avond te houden.

Het is bij dit alles goed te bedenken dat het altijd een kerkenraad is die beslist over een verzoek om kerkelijke huwelijksinzegening. Kaarten kunnen in principe daarom ook pas worden weggestuurd als de kerkenraad positief heeft gereageerd (hetgeen vrijwel altijd het geval is). Als jullie op tijd het verzoek hebben gedaan, hoeft dat geen problemen op te leveren. Meer informatie op dit punt verstrekt de predikant.

Kerkgebouw

Als lid van onze gemeente kun je de dienst houden in Boerderij De Hoef. Je bent echter vrij om zelf een ander kerkgebouw te huren voor de dienst.

Vorbereidingsbijeenkomsten

Aan de huwelijksdienst gaan doorgaans twee à drie voorbereidingsbijeenkomsten vooraf. Na de kennismaking – als die nog niet eerder heeft plaats gevonden – komt op de voorbereidingsavonden in de eerste plaats de motivatie aan de orde. Waarom willen jullie in de kerk trouwen? Wat hopen of verwachten jullie van de dienst? Wat is je relatie tot de kerkelijke gemeente? Daarbij zal worden ingegaan op de betekenis van de kerkelijke inzegening van een huwelijk. Verder wordt uitvoerig ingegaan op de keuze van een geschikte Bijbellesing voor de dienst. Uiteraard is er veel ruimte voor eigen inbreng, met name wat betreft de keuze van de liederen en de verdere invulling van de dienst. Misschien heb je een geschikt gedicht, wil een familielid graag een Schriftlesing doen, of kan aan

vrienden een muzikale bijdrage worden gevraagd. Ook de inrichting en aankleding van de kerkruijnte kan onderwerp van gesprek zijn. De dienst moet zoveel als maar mogelijk is 'jullie' dienst zijn.

Afkondiging

Een huwelijksdienst moet doorgaans in Hoefmail (onze e-mailnieuwsbrief) en op de twee voorafgaande zondagen in de kerkdienst worden afgekondigd. Het wordt op prijs gesteld als jullie in ieder geval op die zondagen in de kerk aanwezig zijn.

De dienst

We hopen jullie op de trouwdag ongeveer een kwartier voor aanvang van de dienst bij de kerk te mogen begroeten. Samen met de predikant en de ouderling van dienst ga je de kerkzaal in. Afhankelijk van de situatie en de predikant kan ook het aan de dienst voorafgaande consistorie- of voorbereidingsgebed in jullie aanwezigheid plaatsvinden. De predikant neemt de gang van zaken in de dienst bij de voorbereiding nauwkeurig met jullie door: jawoord, ringwisseling, knielen, toezingen, enzovoort. Foto's maken mag, maar in beperkte mate. Het werkt storend, vooral voor jezelf, als het te opvallend en te vaak gebeurt. Maak op dit punt goede afspraken met de fotograaf. Als er een video opgenomen wordt, mag dat alleen vanaf een onopvallende, vaste plek, vanaf statief.

Kosten

Als een van de partners staat ingeschreven bij de Protestantse Gemeente Leidsche Rijn zijn voor het gebruik van Boerderij De Hoef geen kosten verschuldigd. Dat geldt eveneens voor de inzet van de predikant. Een (extra) gift aan de kerk wordt wel bijzonder op prijs gesteld. Bedenk dat er met de inzet van predikant, koster, eventuele verwarming van het gebouw en dergelijke al gauw vele honderden euro's gemoeid zijn.

Kies je voor een andere locatie en/of gaat je voorkeur uit naar een andere predikant, dan zijn de kosten daarvan geheel voor jullie zelf. Je moet daar dan zelf afspraken over maken. De Protestantse Gemeente Leidsche Rijn staat daarbuiten.

Verdere aandachtspunten zijn het maken en vermenigvuldigen van de orde van dienst (liturgieboekje), alsmede de organist. De predikant kan je hierbij helpen.

Contact

Als je je huwelijk in de kerk wil laten zegenen of daarover nadenkt, dan kun je contact zoeken met de scriba (secretaris) van de kerkenraad of de predikant:

Predikant (vacature)

Serge Kramer
Scriba kerkenraad

E scriba@kerkenindehoef.nl